

## KUP-KALLE i Bovik – del 1 av Lennart Lundkvist

Mitt emot Sandviken på andra sidan av Storsjön finns en plats som heter Bovik. I dag är det ett fritidsområde. Bovik var från begynnelsen en fäbodvall där bönder i Årsunda hade sina djur på somrarna. Fäbodvallen upphörde år 1900.

Fäbodstugorna finns fortfarande kvar. Forsbacka Bruk som ägde all skog och mark i området byggde skolan i Bovik på 1860-talet. Bovik låg nästan mitt emellan de båda gamla byarna Fågelmuren och Lumsvik, en och en halv och tre kilometer från Bovik och barnen fick nästan lika långt till sin skola från båda hållen.

Första bosättaren kom till Bovik 1636. Bovik nummer ett var en ensam kåk med djurhållning ända till i slutet av 1700-talet. Då byggdes några enstaka kåkar upp. Alla hade sina namn, Lervik, Sannas och Kupas.

Karolina från Valbo kom till gården Kupas med sin lille son Karl-Gustav 1871. Han växte upp i Bovik, gick i skolan i Bovik och ägnade all sin tid och ungdom i Bovik. Han var driftig på alla sätt fick tidigt smeknamnet. Kup-Kalle.

När han var 22 år 1893, flyttade han till Högbo, som det står i Årsunda släktregister, och jobbade på Sandvikens Jernverk en tid innan han med fru bar i väg till Amerika. Han brevväxlade flitigt med hemtrakten inklusive Årsunda.

Paret fick en dotter och efter så där 25–30 år i Amerika, bestämde sig Kup-Kalle för att hälsa på i sitt fädernesland och sitt kära Bovik. Han hade bara dottern med sig. Han hade fått reda på att Kupas var rivet men han fick så gärna bo i granngården Svärdströms, som blivit en liten bondgård. Det lilla röda tvåvåningshuset står fortfarande kvar på Karlsbovägen. Dottern i huset, Siv Svärdström, hon lever fortfarande, och kamraten Gunvor Lindberg i grannhuset Sannas, beundrade den eleganta 23-åriga damen från Amerika, när hon med sin fina sidenmorgonrock varje dag gick ner till stranden och badade.

Hela sommaren 1938. Siv, Gunvor och många andra som var med vid tiden, berättade ofta om händelserna i byn Bovik 1938. Hon hette Blanche och liksom sin pappa och farmor hette hon Thebom i efternamn. Hon blev sedermera en av världens allra största operasångerskor.

Det ska väl sägas att Blanche Thebom (1915–2010) också hade en avlägsen släkting på sin mamma Karolina Lindbergs sida, Hon hette Brita, och kallades Dal-Brita. Hon var mormors mor till Blanche Thebom. Men det är en annan historia