

Kup-Kalle och Blanche Thebom Del 2 av Lennart Lundkvist

Bovikssonen Karl-Gustav Theboms dotter Blanche Thebom blev operasångerska. Hon föddes i USA 1915. Karl-Gustav, (Kup-Kalle), var då 44 år.

Hon lär ha varit en sångbegåvning redan tidigt. Men hur kom det sig att hon blev operasångerska? Det berodde nog på sin pappa Kup-Kalle. Tänk om den 67 årige Kup-Kalle inte bestämt sig för att 1938 resa och hälsa på i Årsunda och hemma i Bovik, där han bott växt upp. Tänk om han inte tagit sin dotter med sig. Tänk om han i stället hade tagit med sig sin kära fru Carolina (Lindberg). Tänk om den här musikkännaren inte åkt på just samma båt som Blanche och pappan och tänk om Blanche inte hade sjungit på båten den här veckolånga resan till Sverige. Då hade hon inte blivit upptäckt just då. Då hade hon kanske inte blivit operasångerska. Fast bara kanske. Hon hade kanske blivit operasångerska ändå, kanske.

Hur som helst, hon blev upptäckt och fick en bekräftelse på sin sångbegåvning och fick en gedigen sångutbildning när hon kom hem till Amerika. Hon blev anställd på Metropolitan i New York 1944 och hon började resa till olika operascener. Så småningom över hela världen. Hon blev berömd och 1950, då hon stod på sin topp, kom hon till Sverige och naturligtvis till Sandviken där hon uppträdde på Valhalla. Ortopressen, Arbetarbladet och Gefle Dagblad berättade bl. a. att hon kunde presentera alla sina sånger på klingande svenska.

Hon var gäst hos disponent Göransson på Sandvikens Jernverk. Det var en fin bild från konserten på Valhalla på första sidan i Jernverkets personaltidning Konverten. Hon blev skjutsad av disponentens chaufför i omgivningarna. Hon fick säkert se både Sandviken, Högbo och Bovik.

I Bovik såg det lika ut som 1938. Två dåliga grusvägar Boviksvägen och Karlsbovägen. Men med den skillnaden att nu var det bara två bondgårdar kvar i stället för tre. Bovik nr 1 med Familjen Erikssons och Sannasgården med familjen Lindbergs. Swärdströms, där hon bodde sommaren 1938 hade 1941 flyttat sitt lilla "bondedri" till ett större ställe, till gården Yttertorp ett par kilometer från Bovik. Dessutom hade det 1946 kommit upp två egenägda sommarstugor på två arrendetomter vid stranden mitt emot skolan. Familjen Engström och Enlund och familjen Lundkvist.

Efter konserten i Sandviken for hon vidare. Blanche Thebom var den första amerikan som uppträdde på Bolsjojteatern i Moskva på -50 talet. Hon minns säkert resan till Sverige och Bovik under alla år hon turnerade och levde. Hon lade mer eller mindre av sin verksamhet 1961. Därefter blev hon lärarinna i operasång. Hon avled 2010, 95 år.

