

Kup-Kalle Del 3 av Lennart Lundkvist

När Kup-Kalle lämnade Bovik och Sandviken bakom sig, brevväxlade han flitigt med kompisen i Årsunda. Han bifogade också bilder från det stora Amerika. Dottern Brita i Årsunda levde på -90-talet Hon kom ofta och hälsade på mina nya grannar Helli och Gösta Kalling. Dom kom också från Årsunda.

Helli kom ibland över och sa nu måste du komma. För vi ska spela kort. Jag blev bra bekant med Brita då 80+. Hon visade mig en del av Kup-Kalles hemskickade bilder som hon sparat efter sin far. Hon hette Elfsberg i efternamn som gift. Jag frågade aldrig vad hon hette som ogift, tyvärr. Hon lever inte längre.

Den här kompisen i Årsunda hade bil 1938 och han hämtade nog Kup-Kalle och dottern Blanche i Bovik, hos Swärdströms, och körde dom säkert runt och visade olika ställen. Omgivningarna att se var inte bara Högbo och Sandviken. Här fanns också det urgamla Lumsvik, tre kilometer upp efter Karlsbovägen Man kan undra hur många av kåkarna som var kvar 1938.

Det största stället som hette Karlsbo fanns kvar ända till efter 1960. På höger sida om Karlsbovägen, låg Per-Ols och lite längre bort stod kåken Rödderna. En bit upp i skogen fanns Rödbrocksmuren. På vänster sida låg Rinnström, alldeles efter vägen. En liten bit in i skogen hette husen Källmyra, Vigas och Backas. I Backas hade IOGT i Årsunda sitt Loge-hus. Det blev flyttat till Bovik 1937. Det finns årtalet på brostenen.

Efter 1966, då Brunnsvik, Yttertorp, Säljnäsvisken och Bovik kom till som fritidsområden, utsågs Loge-huset till Boviks föreningshus, i Boviks nystartade stugförening. En bit före byn Lumsvik stod ett litet ensamt hus som hette Rotfallet.

Kup-Kalle och Blanche fick säkert också se Fågelmuren där Kup-Kalle föddes. Carolina Thebom lär ha tidigt flyttat till Kupas i Bovik. Om man åker från Bovik fanns, eller finns en liten väg till vänster. Där låg tre kåkar. Senast var det Familjen Lorvi från Finland, som bodde där. Sedan var det Danskers och längst bort stod Skoglunds. Bara det sista finns kvar. In i skogen fanns eller finns Westins som syns från raksträckan i Fågelmuren som kallades Fågelmursgatan.

Till höger från Boviksvägen in mot Säljnäsvisken, stod direkt till höger gården Uddvallen. Längre bort efter Boviksvägen stod Löwas till höger och mittemot Anders-Pers och Ekmans. Ett par hundra meter bort hette gården på höger sida Nybo. Där bodde Boviks första skollärare, Ersson-Södergren. Utexaminerad i Uppsala 1876, som det står i Årsunda släktregister. Södergren ersattes flera år senare av lärarinnan Kihlström från Årsunda och därefter fram till 1952, då skolan upphörde, hette lärarinnan Wynberg. Den 67 årige Karl-Gustav (Kup-Kalle) Thebom hade nog sett det mesta när han med dottern Blanche åkte med båt över till sitt hem i den nya världen Amerika.